

In het kader van Fryslan 2000 is het Slachtegebeuren ontstaan door een idee van historicus Peter Karstkarel. Toen kwam ook het verzoek binnen bij het Plaatselijk Belang in Raerd als zij er over na wilden denken om dan een finish te organiseren van een Slachtemarathon in Raerd. Een loop van 42,195 km over de Slachtedijk. De Slachtedijk is een eeuwenoude slaperdijk die slingerend een weg baant tussen Oosterbierum en Raerd. Het leek een goed idee en zo werd er verder gebrainstormd over wat er allemaal zou kunnen en vooral wat kunnen we verwachten. De ideeën begonnen te groeien en de leden zagen in, dat als ze wilden dat het een kans van slagen kreeg, ze versterking moesten inroepen. Het vraagt nogal wat organisatie en zo is er een Stichting Slachtemarathon Raerd ontstaan. Hierboven staat nog een overkoepelende bestuur. De route werd verdeeld in 22 dijkvakken. Voor elk dijkvak werd een dorp verantwoordelijk gesteld. Het Overkoepelende bestuur heeft de contacten met de aangrenzende dorpen.

Elk dorp/dijkvak heeft haar eigen bestuur. Het

bestuur van Raerd bestaat op dit moment uit 7 leden, Doete Kooistra, Piet de Hoop, Pieter Siesling Sjoerd Stelwagen, Koos de Vries, Jelle van der Velde en Wiebe Stelwagen. Wiebe, Jelle en Piet zijn al vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de organisatie van de Slachtemarathon. De eerste marathon vond plaats in de zomer van 2000 en het bestuur wist toen nog niet wat ze konden verwachten. Het bleek een groot succes te zijn en wel voor herhaling vatbaar. Zo ontstond de traditie om om de vier jaar een marathon te organiseren de ene keer de Finish in Raerd en de start in Oosterbierum en 4 jaar later andersom. Op 4 juni 2016 vierden we de 5^{de} marathon met als thema "FEEST".

Het bestuur is ondertussen erg ervaren en heeft goed overleg met elkaar. Voorafgaand aan de marathon is het bestuur een 10-tal keer bij elkaar geweest om te overleggen. Daarnaast wordt het bestuur versterkt door een 4-tal subcommissies; t.w -de verkeercomm, de faciliteitencomm, horeca comm en vrijwilligerscomm. Via oproepen hebben zich maar liefst 120 vrijwilligers aangemeld,

die graag een handje willen helpen bij dit grote evenement. Hiernaast zijn er er ook nog bewoners die belangeloos stroom en water leveren zo'n dag. De vrijwilligers worden onderverdeeld in één van de groepen.

Ons dorp is het 22^{ste} vak en begint bij het Raerder bos en eindigt bij de finish op de Buorren.

Dijkvak 21 behoort tot de verantwoordelijkheid van Roordahuizen. Het gebied van Brug bij Oosterwirum Tot het Raerderbosk.

Op het dijkvlak

Roordahuizen werden 22 vlaggenmasten geplaatst met daaraan de vlaggen van de deelnemende dorpen. De commissie van de overkoepelende organisatie nam contact op de besturen van de dorpen voor het lenen van hun vlag dit in het kader van het thema FEEST. En zo werd ook onze commissie benaderd voor de vlag van Raerd. Volgens Piter Renia zouden wij als dorp een eigen vlag hebben. En zo begon een kleine speurtocht. De

oudheidscommissie kon niet verder helpen, Maar niet getreurd dus ging Wiebe bij Kees en Jelly langs. Jelly herinnerde zich ogenblikkelijk dat er wel een vlag moest wezen. Het is een rood-witte vlag met een symbool in het midden.

oudheidscommissie kon niet verder helpen, Maar niet getreurd dus ging Wiebe bij Kees en Jelly langs. Jelly herinnerde zich ogenblikkelijk dat er wel een vlag moest wezen. Het is een rood-witte vlag met een symbool in het midden.

oudheidscommissie kon niet verder helpen, Maar niet getreurd dus ging Wiebe bij Kees en Jelly langs. Jelly herinnerde zich ogenblikkelijk dat er wel een vlag moest wezen. Het is een rood-witte vlag met een symbool in het midden.



(Raerder vlag)

Fantastisch!! Raerd heeft nu weer haar eigen vlag en dat moest gedeeld worden. Plaatselijk belang werd ook benaderd voor een nieuwe vlag op de kerk. Plaatselijk Belang vond dit een goed idee en zo werden er twee vlaggen besteld. De ene vlag hing in de vlaggenmast op de route en de andere hing bovenaan de kerktoren. Het is veel Raerders opgevallen dat er een andere vlag dan anders hing in de kerktoren, maar niemand wist wat de vlag betekende. Welnu, het is de Raerder vlag, dat weten we zeker. We zijn er alleen nog niet achter wat het symbool betekent. Misschien dat Plaatselijk belang nog een donatie vraagt van alle verenigingen. ??

Vrijdag 3 juli worden de voorbereidingen getroffen voor de Slachte. Er heerst een gezellige sfeer en er zijn ongeveer 30 vrijwilligers aanwezig. Er zijn vele mensen bij die een vrije dag hebben opgenomen om mee te helpen en verschillend

machines kunnen kosteloos worden gebruikt. Ook zie je bewoners nog even de ramen lappen en wat onkruid weghalen voor hun huis.

Als aan het begin van de avond bijna al het voorbereidingswerk is gedaan barst er een wolkbreuk los boven Raerd. Er zijn harde windstoten en in korte tijd valt er maar liefst 70 mm regen.

Rond 20.00 is het droog en gaan de leden van het bestuur de schade opnemen en in overleg bij Dam 1 met de 3 landeigenaren Fedde, Ate en Sietse. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. Er werd besloten om rijplaten te leggen. Een half uur later staat firma Schaap de With uit Heerenveen al aan de dijk met rijplaten. Niet veel later arriveert firma Westra uit Franeker ook aan de dijk met rijplaten. Er wordt de hele nacht flink doorgewerkt en om 9.00 uur in de ochtend lag er 2 km aan rijplaten op de weilanden.

In het dorp zijn er borden omgevallen, er is een dixie beschadigd. Dwars door de deur steekt een stekpaaltje. Naar alle waarschijnlijkheid is er door een windstoot een

stekpaaltje uit de grond getrokken en met enorme kracht door de deur van de dixie gegaan.

En dan de weilanden, waar de auto's moeten parkeren. Het waren drassige velden geworden en snelle oplossingen voor dit probleem waren vereist.



(parkeerterrein vrijdag om 20.00. Dit was de dam waar alle auto's door moesten rijden)

De organisatie rekende uit dat er door de weersproblemen een parkeercapaciteit van 40% verloren was gegaan. Voor de parkeerders van de Vrijdagavond, die al op de parallelweg stonden te wachten werd de boorlocatie gebruikt waar een 150 auto's werden geparkeerd. De Zaterdag overdag is in overleg met boer Sjouke Kiestra besloten dat we ook zijn land mochten gebruiken voor parkeergelegenheid bij de Poppenwiersterdijk. Dit bleek naderhand een goede zet, want hier hebben toch ongeveer in de ochtend een 1200

auto's, hoofdzakelijk van de bezoekers, van de hardlopers gestaan. s'Middags is dit land nog een keer gebruikt om het file leed op te lossen tussen Grou en Poppenwier stond het weer vol. Ate was intussen bezig om de autosporen in zijn land te voorzien van stro Dit stro haalde Atte uit zijn schuur en is Riens Hofstra om het over het land te verdelen.

En dan is het de grote dag! Er hebben zich 15.000 wandelaars en maar liefst 1.700 hardlopers aangemeld voor de marathon.

Om 3.30 uur komen de eerste auto's al aan bij de parkeerplaatsen. Het verkeer op de weg wordt geregeld door de politie en vrijwilligers. Bij de parkeerterreinen staan vrijwilligers om de auto's een plek te wijzen en de opstapplaats van de bussen. De eerste bussen richting Oosterbierum vertrokken om 04:45 met ongeveer 1200 hardlopers.



Vanaf 05:00 tot 10.00 uur ging er om de 10 minuten bussen in groepen van ongeveer 300 deelnemers. In totaal zijn er 9000 deelnemers met bussen vervoerd naar het startpunt.

De eerste hardloper komt om 9.10 over de finish. Hij heeft een met een gebreide sjaal, met pompebledjes erop om zijn nek hangen. De hardloper werd vergezeld van een begeleider en de scheidsrechter op de fiets. Wanneer ze langs de route vlak voor de Finish bij-de sjaal langs komen stapt de begeleider af en knipt een dikke meter uit de gebreide sjaal, die in totaal 3,3km lang was, en fiets weer verder. Oeps, dat was niet helemaal de bedoeling. De sjaal is ten slotte geleend van het Thialf Stadion.

Van 10.00 tot 12.00 rijden er weer bussen om, een gedeelte, van de overige hardlopers weer af te vervoeren.

In het dorp heerst een gezellige drukte. Toeschouwers zitten of staan langs de route en bij de finish om de lopers van applaus te voorzien.



(finish dorpsplein Raerd)

Bij het Raerder bosk (hier begint vak 22) in de Poarte was dansgroep Iduna die hun kunsten hier vertoonden en met erg veel succes. En na de finish was het de bedoeling om een 2-tal dweilorkesten te hebben, om de stemming erin te houden en de doorloop naar de tent te bevorderen. Het regelen van muziek zou worden geregeld door het hoofdbestuur en deze heeft pas vlak voor de Slachte begon laten weten dat er niets meer beschikbaar was. Het bestuur betreurt dit, temeer omdat er vele malen contact is geweest met het hoofdbestuur over deze kwestie en zij telkens beloofden dat het wel in orde zou komen. Jammer, want Juist de laatste meters tot aan de finish en na de Finish zouden opgeluisterd moeten worden door muziek, dan zijn de meeste mensen moe en kunnen wel een oppepper gebruiken en in het kader van FEEST.

Tussen 12:00 -14:00 was het even weer op adem komen voor iedereen en

een klein overleg met het eigen bestuur .

Vanaf 14:00 uur ging het weer volop door met de drukte met de spits tussen 15:30 – 19:00 uur in de Buorren.

Voor wie nog even gezellig wilde napraten, een drankje nemen of even de voetjes van de vloer speelde er In de feesttent de band "Butterfly". Later op de avond kwam "Lost Shot" in de tent en werd er gedanst en meegezongen uit volle borst. Om 02.00 werd de tent, letterlijk, gesloten en keerde de rust weer terug in het dorp. Naar schatting zijn er 30.000 mensen in ons dorp geweest en ongeveer een 7000 auto's.



(feesttent op het weiland aan de Hegedyk)



De volgende dag is het nog vroeg in de ochtend wanneer de eerste vrijwilligers al beginnen met het opruimen van al het plastic op het dorpsplein. Om 10.00 is er gelegenheid voor een bakje bij het Dorpshuis en worden de opruimwerkzaamheden verdeeld. Wederom weer een grote opkomst van vrijwilligers die willen helpen.

Het bestuur kijkt met een tevreden blik terug op de marathon. Het was een gigantisch feest, waar ook een gigantische organisatie achter schuil gaat. Een hoofdbestuur, de besturen van de 22 deelnemende dijkvakken, de politie, de ehbo, een commandopost, de boeren, inwoners en alle vrijwilligers helpen mee om er een zo perfect mogelijke marathon van te maken. Traditioneel zal er over 4 jaar weer een marathon worden gehouden, maar.... In het kader van Leeuwarden de Europese Hoofdstad van het jaar in 2018 is het besluit genomen om ook in dit jaar een marathon te organiseren. Dat de marathon er komt in 2018 is zeker. Over de inhoud zal nog gebrainstormd worden. Natuurlijk hoopt

het bestuur dan weer te mogen rekenen op vrijwilligers, die het mede mogelijk maken om dit feest organisatorisch goed te laten verlopen. In de LC stond een artikel van Dhr. De Vries over de organisatie van de Slachte en om dit toch meer aan professionals over te laten. Dhr. De Vries niet al zijn woorden waren in de krant vermeld en dit gaf een vertekent beeld. Hij heeft dan ook direct contact opgenomen met Wiebe. Dhr. De Vries bedoelde dat het een steeds groter-evenement gaat worden en dat door de vele auto's op de toegangswegen files ontstaan. Misschien moet er wel gedacht worden aan meer professionering in het hoofdbestuur .Over de vrijwilligers in het dorp is hij erg enthousiast en ziet dit als een grote kracht van het dorp die zeker niet verloren moet gaan.

Alle vrijwilligers krijgen nog een moment om na te praten en om (opbouwende) kritiek te geven. Er zijn al verbeterpunten ingebracht en die worden uitgewerkt en meegenomen in de vergaderingen zodat er naar oplossingen gekeken kan worden.

